

Beste ouder,

Heb je zin om mee te bouwen aan de toffe O.-L.-V.-Visitatieschool te Bottelare?

Ben je tof, werkend, pienter, knap, vitaal en enthousiast?

Dan ben je zeker welkom in ons oudercomité!

Samen met directie en leerkrachten proberen wij op onze manier bij te dragen tot de dynamiek van de school.

Dit kan door het organiseren van een vormingsavond over een thema dat aansluit bij de opvoeding van de kinderen of door de handen uit de mouwen te steken op verschillende schoolevenementen, zoals de opendeurdag, gezellige eetfestijnen, of bij de heraanleg van de tuin, het schilderen van een klas of speelplaats, of door een frisse pint of wijntje aan te bieden op een oudercontactavond.

Dankzij het organiseren van leuke activiteiten draagt het oudercomité ook een financieel steuntje bij aan de school, dat graag gebruikt wordt voor de aankoop van didactisch materiaal of voor speelmateriaal voor de kinderen, zoals b.v. de speelburcht.

Het oudercomité is tevens vertegenwoordigd in de schoolraad (orgaan waarin leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap elkaar ontmoeten).

Er is plaats voor harde werkers, voor denkers, voor loltrappers, voor sporadische afwassers, kortom: voor iedereen die de school een warm hart toedraagt.

Kriebels? Geef dan een seintje aan Klaartje Antonissen of Ineke Dewitte , zij delen samen het voorzittersschap, of bij één van onze leden.